



**Wil je graag uit liefde je tijd delen en
als naaste onderweg zijn met een oudere?
Dan is Naastje iets voor jou!**



NAASTJE



Wat doet een Naastje?

Een Naastje geeft persoonlijke aandacht aan een thuiswonende oudere, Die regelmatig behoefte heeft aan een goed gesprek en een luisterend oor.

Een Naastje..

- Is minimaal 20 jaar
- Heeft een warm hart voor ouderen
- Kan luisteren met aandacht en respect naar levensverhalen en levensvragen
- Heeft inlevingsvermogen en een open houding
- Kan ruimte bieden aan vreugde en verdriet
- Voelt zich verbonden met het christelijk geloof
- Woont in de buurt van de oudere
- Wil tijd investeren in een training en intervisie bijeenkomsten
- Heeft tijd om met vaste regelmaat te investeren in het contact met de oudere



“Het is mooi om de waardering van de oudere te zien, ik kom altijd met een dankbaar gevoel thuis.”



Wil je een Naastje worden? Meld je dan aan, dat kan door een email te sturen naar [Janneke Bregman **ouderenwerker@pkngouda.nl**](mailto:Janneke.Bregman@pkngouda.nl) of te bellen naar **0640121574**